

Het feest gaat beginnen!

Ook voor kinderen is het nieuwe liedboek een feest!



SCHILDERIJ: LUC BOMME

Feest was het in Monnickendam op zaterdag 25 mei 2013.

Naast duizenden volwassen deelnemers hebben ook vier kinderkoren uit protestantse kerken in Nederland het nieuwe liedboek (zingen en bidden in huis en kerk) eer aangedaan, door tijdens de presentatie in dit prachtige stadje enkele liederen hieruit te zingen.

Begeleiding

Deze liederen werden deels begeleid door orgel, maar soms ook door een combo. Want zo veelzijdig is dit nieuwe liedboek, dat bij elke stijl weer gekozen kan worden voor een andere begeleidingsvorm. Ook het hierbij vermelde bijbelvertellied heeft daar geklonken als een klok. Het plezier spatte van de kinderen af. Niet alleen door de aanstekelijke melodie van Jacques van den Dool, maar vooral ook door de sterke en

humoristische tekst, vol met grappige woordkeuzes en uitdrukkingen, zoals: een vuilnishond, zet bloemetjes binnen; aan nukkers hebben wij het land; een broertje dood. We vieren feest. Een groot compliment voor de tekstschrijver René van Loenen, die in staat is zo'n betekenisvol lied te schrijven over het verhaal van de verloren zoon, dat geschikt is voor jong en oud.

Moeilijk? Nee hoor.

Op de tekstplaatsing zal door de vele melismes even gewerkt moeten worden, maar dat gaat zeker lukken met kinderen vanaf een jaar of 7 à 8 of

ouder. Zing het lied vooral niet te vlug, dat zou jammer zijn voor al die mooie woorden en ook de melodie komt dan niet goed uit de verf. Een rustige tweedeling geeft het lied de mogelijkheid tot leven te komen. Het refrein krijgt een extra impuls door de canonversie, maar functioneert ook eenstemmig als slagroom op de taart. We kunnen het echt vieren, dat er een prachtig nieuw liedboek is verschenen met heel veel materiaal voor kinderen erin, dat zijn weg ook zal weten te vinden naar alle kinderkoren, die betrokken zijn bij de kerk of het nu protestants iof katholiek is. Lieder verbinden mensen en kinderen. Zing ze!

185

Een jongen met een grote mond

De verloren zoon

1 Een jon-gen met een gro-te mond,
die graag op ei-gen be-nen stond,
ver- liet zijn huis voor dag en dauw
op zoek naar wat hij heb-ben wou.
Zo raak-te hij zijn heb-ben kwijt,
ja zelfs zijn gro- te-mon-dig- heid,
tot-dat hij als een vuil-nis-hond
het huis dat hij ver-liet weer vond.

refrein: ① Het feest kan be-gin-nen, de zoon is weer thuis:
be-dek met fijn lin-nen de ta-fel in huis,
zet bloe-me-tjes bin-nen, ver-warm het for-nuis.
② Het feest kan be-gin-nen, de zoon is weer thuis.

2 Dag jongen met je grote mond,
hier staat je vader en hij stond
er gister al en ook daarvoor.
Waarom ging jij er toch vandoor,
terwijl je niets te zoeken had
dan het goedkope leven dat
zo duur betaald wordt, ver van huis.
Hier is je vader: welkom thuis.
refrein

3 Dag jongen met je kleine hart,
je vroeg je deel, je kreeg je part.
Nu krijg je meer dan je verdient.
En wie jou niet begroet als vriend
verdwijnt maar uit ons midden want
aan nukkers hebben wij het land,
een broertje dood. We vieren feest:
je bent terug van weg geweest.
refrein

TEKST OVERGENOMEN MET TOESTEMMING VAN RENE VAN LOENEN

MUZIEK OVERGENOMEN MET TOESTEMMING VAN JACQUES VAN DEN DOOL